

**“Terörizme Karşı Mücadele” adına halklara karşı
emperyalist saldırılar gündemde!
Emperyalist saldırılara karşı çıkalım!**

EMPERYALİST SAVAŞA HAYIR!

11 Eylül’de dünya, ABD’nin New York ve Washington kentlerinde, ABD emperyalizminin gücünün sembolü olan Dünya Ticaret Merkezi ve dünyada yürüyen bir dizi gerici-karşıdevrimci, emperyalist savaşın planlama ve yönetim merkezi durumunda olan ABD ‘Savunma’ Bakanlığı (Pentagon) binalarına yönelen, kaçırılmış uçaklarla gerçekleştirilen intihar eylemleri ile sarsıldı. Saldırıları sonucu DTM’nin ikiz kuleleri yanarak çöktü, Pentagon’un bir bölümü yanarak çöktü, bunlarla birlikte ABD emperyalizminin yenilmezlik, güçlülük mitosunu çöktü. Binlerce insan bu eylemler sonucu hayatını kaybetti. Bugün dünyanın birçok bölgesinde yaşanan gerici-karşı devrimci savaşlar, bu savaşların insanlar için getirdiği felaketler medyatik bir tarzda ABD emperyalizminin iki büyük metropolüne, New York ve Washington sokaklarına, medya üzerinden bütün dünyaya taşındı.

Emperyalist efendiler açısından bu eylemler ezilen halklara ve tüm emekçilere karşı yönelecek yeni saldırıların bahanesi yapıldı, yapılıyor, yapılacak.

11 Eylül’den bu yana bütün emperyalist ve gerici medya üzerinden bir temel düşünce insanların beynine kazınıyor:

Terörizm bütün insanlığın yeni belası ve baş düşmanıdır! Teröristler özgür ve demokratik sistemin düşmanıdır ve özgürlüğün ve demokrasinin nimetlerinden, açıklığından, hoşgörüsünden yararlanarak onu ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Terörizm insanlık dışıdır. Yalnızca terör eylemlerini gerçekleştirenler değil, onları haklı gören ve gösterenler; teröristlere yardım edenler, onları barındıranlar vb. de suç-

ludur. Bundan böyle terörizme karşı topyekün saldırılacaktır! Sorun burda artık insanlığın ve uygarlığın ortak değerlerinin, uygarlık ve insanlık düşmanlarına karşı ortaklaşa savunulmasıdır! Terörizm insanlığa karşı savaş açmıştır! Şimdi savaş hali söz konusudur! Bu savaşta tarafsızlık vb. olamaz!

Medya bütün gücüyle savaş kışkırtıcılığı yapıyor.

NATO Konseyi, NATO kurulduktan bu yana ilk kez NATO anlaşmasının 5. maddesinde öngörülen “Savunma Hali”nin ortaya çıktığı kararını alıyor. Bunun anlamı şu: 11 Eylül’de ABD’deki eylemlerin, NATO üyesi bir ülkeye (ABD’ye) karşı savaş ilanı olduğu kabul ediliyor. Bir NATO üyesi ülkeye karşı yönelen bir saldırı, bütün üyelere yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor. Bütün üye ülkeler, bu maddeye göre, saldırıya uğrayan ülkenin “savunma eylemlerine” istenen her desteği vermekle yükümlendiriliyor. Yani şimdi ABD emperyalizmi dünyanın herhangi bir yerinde, terörizme karşı mücadele adına herhangi bir saldırıya giriştiğinde, bütün NATO üyeleri ona istediği desteği vermekle yükümlü.

TC Başbakanı Ecevit, Dışişleri Bakanı Cem, kraldan fazla kralcı “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” açıklamaları yapıyorlar. Türkiye’deki egemen sınıflar ve medya, “Nihayet terörizmin ne olduğunu anladınız, biz demedik mi” havasında, savaş kışkırtıcılığında da şampiyonluk yapıyorlar. Terörist-faşist MHP’nin başı Bahçeli, 11 Eylül’ün “Dünya terörizme karşı mücadele ve terör kurbanlarıyla dayanışma günü ilan edilmesi” önerisi getiriyor!

ABD emperyalistleri intikam, sarsılan prestijle-

rini düzeltme ve son dönemde dünya hegemonyası dalaşında AB'ye karşı yitirdikleri kimi mevzileri yeniden ele geçirme peşinde. Onlar şimdi bütün dünyanın gözü önünde açıkça "bir vuruş değil, koordineli ve uzun süreli bir askeri operasyon" olacağını açıkladıkları emperyalist bir saldırı savaşını ilan ederek hazırlıyor. Pakistan somutunda olduğu gibi, kendisine açık destek sunma konusunda ikircikli davranmaya kalkan tüm ülkeleri de "terörizme yardım ve yataklık etmek"le suçlayıp saldırı hedefleri arasına koyacağını ilan ediyor! Bütün ülkeleri kendi savaşına destek vermeye zorluyor. ABD'nin ilan ettiği, NATO ülkelerinin kendilerini destekleme yükümlülüğü altına soktukları savaş, gerçekte ABD emperyalizminin dünya hegemonyası dalaşında sarsılan prestijini düzeltme, patronun kim olduğunu herkese bir kere daha gösterme savaşı olacaktır! Önümüzdeki kısa dönem içinde başlatılması için hazırlıkları hummalı bir biçimde yürüyen bu savaş, halkların başına bombaların yağdırılması biçiminde, halkların cezalandırılması biçiminde yürüyecektir. Savaşın ilk hedefi olarak, 11 Eylül eylemlerinden daha ilk anda, elde hiçbir delil yokken bile sorumlu tutulan Usame Bin Ladin'in örgütü ve onu barındırdığı söylenen Afganistan'daki Taliban yönetimi seçilmiştir. CIA'nın, revizyonist kampın varlığı şartlarında 'komünizme karşı mücadele' adına, 'İslamcı özgürlük savaşçıları' olarak yetiştirip desteklediği bu örgütler, sosyal-emperyalist Rusya çöktükten sonra işlevlerini yitirmiş ve kontrolden çıkmıştır. Şimdi bunlar artık emperyalizm açısından rahatsız edici düşman örgütler haline gelmiştir. Emperyalizm kendi yarattığı canavarları yok etmeye yönelmektedir şimdi. Bu yok etme operasyonunda Afganistan halkları saldırıların merkezinde olacak, en büyük zararı görecektir.

Bununla kalınmayacaktır. Bugünkü ortamda ABD emperyalizmi, Orta Doğu'yu kendi çıkarlarına göre yeniden dizayn etme konusunda her türlü avantaja sahiptir. Yapacağı tek şey vardır:

Askeri olarak saldıracağı ülkenin Usame Bin Ladin'e yardımcı olduğunu, terörizme karşı yeterince mücadele etmediğini, hatta destek verdiğini vb. iddia etmek! İsrail gizli servisi Mossad, daha şimdiden Saddam rejiminin Usame Bin Ladin'e destek verdiği konusunda belgeler olduğunu açıklıyor!

Filistin'de Hamas, İslami Cihad, Hizbullah gibi örgütlerin Usame Bin Ladin'le ilişkileri üzerine

her gün haberler yayılıyor! Uzmanlar(!)a bu konularda açıklamalar yaptırılıyor. Zaten genelde "İslamcı terör" adı altında, genelde İslam "kültürler arası savaş"ta, Batının insani değerlerinin düşmanı olarak gösterilip, emperyalist ülke halkları ırkçı temelde kışkırtılıyor. Anda sırada nüfusu İslam ağırlıklı kimi ülkelere, yani bu ülkelerin halklarına karşı açık emperyalist saldırılar var. Bu saldırılar, diğer ülkelerde emperyalizme şu veya bu ölçüde karşı çıkan tüm muhaliflere, anda en başta gelişen "Globalizasyon karşıtı" hareketlere karşı saldırılarla, ırkçılığın gelişmesi, yasaların sertleştirilmesi, iç faşistleşmenin ilerletilmesiyle paralel olarak gelişecektir. Türkiye/Kuzey Kürdistan'da biz "terörizme karşı mücadele" adına nelerin yapıldığını çok iyi biliyoruz. 12 Eylül'ün 21. yıldönümünü yaşıyoruz bugün. "Terörizme karşı mücadele" ülkelerimizde halklara karşı saldırıların yoğunlaştırılmasının, demokratik hakların kısıtlanmasının, yargısız infazların, kitapların toplanıp yakılmasının, düşünen beyinlerin, konuşan dillerin susturulması girişimlerinin, kısaca en yoğun faşist terörün kod adıdır. "Terörizme karşı mücadele" şimdi uluslararası alanda, öncelikle seçilmiş kimi İslam ülke halklarına yönelecek emperyalist saldırı savaşlarının, emperyalist metropollerde iç faşistleşmenin, ırkçılığın azdırılmasının kod adı konumundadır.

Emperyalistler açısından "terör" ve "terörizm" gerçekte, kendi doğrudan kontrolleri altında olmayan herkes, her hareket, her şeydir. Örneğin Filistin'de kendi işgal altındaki ülkesinde elli yıldır mülteci kamplarında sürünen Arap halkının işgale karşı ayaklanması, işgalcilerin tankınatopuna karşı elinde taşlarla sopalarla yürümesi 'terör'dür, terörizmdir.

Ya da Göteborg'da, Cenova'da emperyalist efendilerin kendi aralarında dünyayı paylaşma görüşmeleri yürütenlere karşı protestolarını dile getiren, ve saldıran polise karşı militanca direnenler teröristir, yaptıkları terördür, terörizmdir. vb.

Bunun bilincinde olarak, terörizm adına emperyalistlerin girişecekleri herhangi bir saldırının, o anda kime yönelirse yönelsin, sonuçta gerçekte tüm halklara ve ezilenlere yöneldiğinin bilincinde olarak, hazırlanan emperyalist savaşa ve tüm saldırılara karşı çıkmak tüm emekçilerin, demokrasi, özgürlük, barış taleplerini ciddiye alan tüm insanların görevidir.

Terörizme karşı mücadele, emperyalizme karşı mücadele olarak yürütülmek zorundadır.

Emperyalist savaşa hayır! Savaş hazırlıklarına hayır!

Biz komünistler, hangi niyetle yapılırsa yapılsın, ayırım yapmadan geniş kitleleri de hedefleri içine alan askeri eylemleri, yanlış, amaca hizmet etmeyen eylem biçimleri olarak reddediyoruz. Emperyalizme, faşizme, her türlü gericiliğe karşı mücadelede belirleyici olan, devrimin gerçek öznesi olan işçi sınıfının ve emekçi yığınların devrim davasına sahip çıkmasıdır. Emperyalizmi gerçekten yıkacak olan budur. Yoksa ne kadar iyi planlanırsa planlansın, ne kadar iyi gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, küçük örgütlü grupların kitlelerden kopuk, hatta onları da hedefler içine alan eylemleri, sonuçta emperyalistler tarafından kullanılır, onlara yarar; en iyi halde devrimci enerjinin yanlış alanlarda kullanılması anlamına gelir. 11 Eylülde Washington ve New York'ta gerçekleştirilen eylemler de, ayırım yapmadan adeta tüm Amerikalıları düşman gören bir anlayışın ürünü olarak gerçekleştirilen, sonuçta emperyalizmin yeni saldırılarına bahane yapılan yanlış eylemlerdir. (Bunları yapanların ABD emperyalizmine darbe vurmaya niyetinden yola çıkıyoruz.)

Bu eylemlerde hayatını kaybeden binlerce insan, şimdi emperyalistler tarafından yeni emperyalist saldırıların dolgu malzemesi olarak kullanılıyor.

Bütün emperyalist metropollerde ve bir dizi ülkede yas ilan ediliyor! Terörizme karşı gösteriler düzenleniyor. vb.

Evet New York ve Washington eylemleri, kitleleri de hedefleri içine alan, insan hayatına değer vermeyen, yanlış eylemlerdir. Ve bir dizi insanın samimiyetle bu eylemleri kınaması anlaşılır bir şeydir. Fakat emperyalistlerin bunu yapması sahtekârlıktır. Her gün onbinlerce çocuğun açlıktan ölmesinden sorumlu olanlar, bugün 1,5 milyar insanın göç yollarında olmasından sorumlu olanlar, dünyadaki tüm savaşlarda on milyonlarca insanın ölmesinden, sakat kalmasından sorumlu olup, bunlardan kâr edenler, dünyada yaşama temellerinin tahrip edilmesinin sorumlusu olanlar, dünyanın bu en büyük

teröristleri, eğer çıkıp da "terör kurbanları" için göz yaşları dökerse, onların döktükleri timsah gözyaşlarıdır!

New York ve Washington eylemleri, emperyalist dünyada, ezilenlerin bir bölümünün çaresizlik içinde, seslerini duyurabilmek için yanlış eylem biçimlerini seçmesinin de bir ifadesidir. Bu barbarca eylemi doğuran, sonuçta evet emperyalizmin barbarlığıdır!

Eğer insanlar sesini duyurabilmek, protestosunu dile getirebilmek için intihar eylemleri düzenleme durumunda kalıyorsa, bu durumu ortaya çıkaran düzen sorgulanmalıdır.

Eğer Filistin halkının küçümsenmeyecek bir bölümü, New York'ta binlerce insanın cayır cayır yanmasını sevinçle karşılama durumundaysa ve bu bir noktada gayet anlaşılır bir şeyse, o zaman bu durumu üreten sistem sorgulanmak zorundadır.

Bu sistemin adı emperyalizmdir. Bu sistem terörcü ve barbar bir sistemdir. Bu sistem dünyayı adım adım barbarlığa sürüklemektedir. Bu barbar sistem, kendi muhalifleri arasında da kendini üreten barbarlık biçimlerinin temel sebebidir. O sürekli olarak barbarlık üretmektedir.

Çare bu sistemi bütün barbarlığı ile tarihin çöplüğüne gömmekte, çare sosyalizmdir.

Rusya'da ve onun peyklerinde 50'li yıllar sonrasında sosyalizm adına yaşanan yoz, sosyal-emperyalist, sosyal-faşist düzen değil; Çin'de, Kore'de, Küba'da bugün yaşandığı söylenen şey değil, gerçek sosyalizm!

İnsanın insana kulluğunun yok edildiği; sömürünün yok edildiği; işçilerin emekçilerin gerçekte ve doğrudan iktidarda olduğu; her türlü millî baskının ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmış olduğu; biyolojik ve ideolojik farklılıkların imtiyaz ve baskı nedeni olmadığı bir düzen!

Emperyalizmin gerçek alternatifi budur.

Bu alternatif er geç işçilerin, emekçilerin elleriyle kurulacak, kazanılacaktır!

Gelecek ya işçi sınıfının ellerinde yoğrulacak, ya da gelecek olmayacaktır!

Ya Sosyalizm, Ya Barbarlık içinde çöküş!

14 Eylül 2001

**Bolşevik Parti/ Kuzey Kürdistan—Türkiye
Merkez Komitesi a.**