



Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg'u



devrimci bir tarzda analizim!

15 Ocak 1919'da Almanya Komünist Partisi'nin (KPD) kurucuları Rosa Luksemburg ve Karl Liebknecht, o zamanki Alman Sosyaldemokrat şeflerin emriyle katledildiler. Bu yıl da bir çok örgüt ve parti anma eylemlerine katılacak ve Rosa ve Karl'ı kendi amaçları doğrultusunda yorumlayarak kullanmaya çalışacaklar. Biz bu yıl Ocak ayında Berlin/Friedrichsfelde'de yapılacak eylemlere, Rosa ve Karl'ın KPD'nin kurucusu olan komünistler olduğunun bilincinde ve bunu bir kez daha bilinçlere çıkarmak için katılacağız. Onlar sosyalizm için mücadele eden öncü savaşçılardı.

Reform mu, devrim mi?... Rosa ve Karl oportünizm ve o dönemin sosyaldemokrasisi içinde egemen olan reformizme karşı bıkip, usanmadan mücadele yürüttüler. O dönemde de, bugüne benzer bir biçimde, devrimci ve sol hareket içinde Marksizmin artık eskimiş olduğunu ve sosyalizme "barışçı" geçişin mümkün olduğunu savunun oportünist görüşler egemendi. Rosa ve Karl, reformların gerçekte sistemin yamaları olduğunu, reform mücadelesinin mutlaka devrim mücadelesine tabi kılınması gerektiğini savunuyorlardı. Biz de bugünün komünistleri olarak, bugünün işçi hareketi içinde oportünizmin felç edici etkisine karşı mücadele görevine sahibiz. Rosa ve Karl eylemleri açısından bu, bizim Rosa ve Karl'ı PDS gibi sahte sosyalistlere bırakmama, onların Rosa ve Karl'ı sahiplenme sahtekarlığını teşhir etme görevine sahip olduğumuz anlamına gelir.

Bolşevik parti olmaksızın devrim olmaz... Egemenlerin komünistlere, devrimcilere, antifaşistlere, bir bütün olarak işçi sınıfı ve emekçilere karşı tavırları, saldırıları gözönüne alındığında bir şey açık olmalıdır: Nasıl ki Karl ve Rosa döneminde, emperyalist sisteme, onun iktidarına karşı, kendi üyeleri için bile 'bağlayıcılığı' olmayan grupçuklarda örgütlenmek yeterli değildiyse, bugün de yeterli değildir. Eğer sisteme karşı direnme konusunda ciddi isek ve sistemin bir genel saldırısında daha ilk anda yok olup gitmek istemiyorsak, bize "siyasi mücadeleye enerji, dirençlik ve süreklilik kazandıran" (Lenin) bir devrimci örgüt gereklidir. Örneğimiz Rusya'daki 1917 Ekim Devrimi ve onun örgütlenmesidir. Ekim Devrimi, sömürücülerin sisteminin parçalanmasının ve yerine işçi sınıfının iktidarının kurulmasının mümkün olduğunu göstermiştir. Rusya'daki Ekim Devrimi, bu devrime öykünerek Almanya'da, bolşeviklerin izinde Kasım Devrimi'ni gerçekleştirmeye çalışan Rosa ve Karl'a ve diğer Alman komünistlerine de örnek olmuştur. Bu devrimin zaferini engelleyen önemli faktörlerden biri, sosyaldemokrasi ile araya kesin çizgilerin çekilmemiş olması, gerçek bir komünist örgütün eksik-

liği idi. Rosa ve Karl, 1918/1919 yıldönümünde Komünist Partisi'nin kurulmasına önderlik ettiler, fakat sosyaldemokratların işçi hareketi içindeki etkisini kırmak mümkün olmadı. Ocak Ayaklanması'nın kanla bastırılması, yüzlerce devrimci işçi ve asker katledilmesi, Rosa ve Karl'ın hunharca öldürülmesi, egemen sömürücü sınıfın devrimci-komünist örgütlenme ve ayaklanma denemesine cevabı oldu.

Unutmak yok! Affetmek yok! Kahrolsun Emperyalizm! Komünizmin zaferi için! Rosa ve Karl'dan öğrenmek, onların burjuva devlete ve emperyalist dünya sistemine karşı uzlaşmaz tavırlarından öğrenmek, bizim açımızdan, aynı onların yaptığı gibi egemen sistemi, egemen durumları teşhir etmektir. Bugün de onların döneminde olduğu gibi "Bu sistemde gelecek yok"tur. "Emperyalizm uluslar politikasında iflas etmiştir, savaş politikasında iflas etmiştir, ne yapacağını bilmemektedir. O artık yalnızca çöküntü, yoksulluk ve anarşi sunabilir ve ölümü örgütleyebilir. O artık inşa edemez, hayatı örgütleyemez, o burjuva toplumunu anarşiden ve ölümün Baküs ziyafetlerinden, normal gelişme yoluna döndüremez. Bütün bunları yalnızca egemen haydutların sistemini büyük bir gürültüyle çöktecek olan ve acı çeken insanlığa yeni bir toplum sisteminin kurtarıcı yolunu gösterecek olan sosyalizm, proleter devrim gerçekleştirebilir." (Spartacus Mektupları, sayı 10, ağustos 1918, çıkaranlar Rosa, Karl vd.) Dün olduğu gibi bugün de insanların büyük çoğunluğunu açlık ve yoksulluk içinde tutan, sayısız milyonları göçe, savaşa, işkenceye sürükleyen, gerici, faşist ideoloji ile beyinleri yıkayıp ayakta kalmaya çalışan aynı sistemdir. Ya sosyalizm ya da barbarlık içinde çöküş, bu bugün de var olan biricik alternatiftir.

"Yıkılsın taçlar ve tahtlar! Yıkılsın sınıf egemenliği! Kahrolsun dünya emperyalizmi! Yaşasın Rus devrimi... Yaşasın sosyal dünya devrimi! Yaşasın enternasyonal proletaryanın diktatoryası!"

(Karl Liebknecht, Eserler, cilt 9, sayfa 590 Alm.)

**BOLŞEVİK
PARTİZAN**

KOMAK

(Komünist Eylem-Viyana /Avusturya)

HERŞEYE RAĞMEN
(Almanya)